



Protestantse
Kerk

Zondagsbrief

2233



Ontmoetingskerk van Zevenhuizen - Moerkapelle
3 november 2024

EREDIENST

voorganger:	drs. A.D. Noordam uit Dordrecht	bloemengroet:	Frieda Esveldt
ouderling van dienst:	Hanneke van Rij	camerabediening:	Hans van Rij
organist:	Ralf Nagelkerke	beamerdienst:	Gijs Esveldt
gastvrouw:	Janny Hoekstra		
lector:	Kathleen Termorshuizen		
koffieverzorging:	Arie en Thea Termorshuizen		

OM TE DELEN

1^e collecte: Kerk in Actie, Najaarszending (Ghana)

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Vooral het leven in afgelegen dorpen is een hele uitdaging met slechte wegen en een tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de bijbel lezen in hun eigen taal. Dit is voor hen een manier om beter mee te komen op school en zo uit de armoede te ontsnappen.

2^e collecte: voor de kerk

OM MEE TE LEVEN

Zomaar als teken van aandacht gaan de bloemen van deze zondag naar gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.

OM OVER NA TE MIJMEREN

verslag van de mijmerwandeling op zondag 20 oktober

De commissie V(orming) & T(oerusting) van de Ringvaartkerk Nieuwerkerk heeft samen met de Ontmoetingskerk voor dit seizoen een aantal mijmerwandelingen uitgezet. Aan de wandel naar plekken in onze eigen omgeving. Om tijd te hebben om elkaar te ontmoeten en te genieten van de natuur, met wat stof voor onderweg tot praten en mijmeren. En om maar met de eindconclusie te beginnen: voor herhaling vatbaar!

Voor deze zondag een rondje Zevenhuizerplas. Ik dacht, wat een heerlijke invulling van mijn zondagmiddag. Mooi weer, aan de wandel en met een goed gesprek. Op het startpunt aan de boulevard van Nesselande was een klein clubje wandelaars aanwezig. Ik maakte ook kennis met een aantal Ringvaarders. Fijn. Ds. Laura Nagelkerke (Ringvaartkerk) en Corry van Putten (Ontmoetingskerk) lichtten de mijmerwandeling toe. Laura startte de middag met het voorlezen van een pelgrimstekst 'Leven is op weg zijn'. Daarna gingen we op pad met de eerste mijmervraag voor onderweg: 'Waar vind jij onderweg levend water?' Met de eerste Ringvaarder ging ik daarover in gesprek en vroeg hem wat voor hem nu eigenlijk levend water is. Met een stellig antwoord: de natuur! Vervolgens hadden we een gesprek over de betekenis van de natuur voor ons. Daarna, bij de eerste stop, kregen we een opdracht: 'Luister naar wat je hoort!' Door het geruis van het verkeerslawaaï klonken de vogels. Ik heb vaak met mijn man Gerard een rondje Zevenhuizerplas gelopen, maar mij niet gerealiseerd dat ik met een klein beetje moeite zo gemakkelijk de vogels kon horen en daarmee midden in de natuur was. Daarna weer op pad. Ik koos een andere Ringvaarder als medewandelaar.

Met de volgende mijmervraag voor onderweg: 'Op welke manier is jouw geloof van betekenis in het omgaan met de natuur en milieu'. Al snel kwamen mijn medewandelaarster en ik er op uit dat we de vraag in twee stappen beantwoorden: onze omgang met de natuur wordt bepaald door onze normen en waarden. En die normen en waarden worden weer ingegeven door ons geloof. Bij de tweede stop werd ons gevraagd onderweg een foto te maken van een beeld dat iets over God vertelt. Dat werd voor mij al snel een natuurfoto. Het volgende gesprek met weer een andere Ringvaarder ging over de omgeving die we zagen, maar ging ook over onszelf en onze bezigheden. Bij de eindstop las Laura wederom een pelgrimstekst voor, die zo mooi is dat ik het hier graag integraal opneem: "Ik bevind me in het licht dat



voortschrijdt, mijn handen zijn vol met verlangens, de wereld is mooi: mijn ogen krijgen er geen genoeg van om de bomen te zien, de bomen die zo vol zijn van hoop, die zo groen zijn, een met zonlicht overgoten pad strekt zich voor mij uit.”

Het was een middag met goede gesprekken, fijne ook nieuwe ontmoetingen en bewustwording van de natuur om ons heen. Om onze lieve Heer daarvoor dankbaar te zijn.

Ik zie uit naar de volgende wandeling. Laura en Corry, dank jullie wel.

Andries Horst, Ontmoetingskerk.

OM DOOR TE GEVEN

Kledinginzameling voor “Hoop voor Albanië”.

Het najaar staat voor de deur, de zomerkleding wordt gewisseld voor de winterkleding. Dat is een mooi moment om de kasten eens goed door te lopen, en de kleding die niet meer gedragen wordt of te klein/groot is geworden op te ruimen.

Dinsdag 5 en donderdag 7 november 2024 tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u deze kleding inleveren bij de hervormde kerk in Zevenhuizen!

De medewerkers van de diaconie of diaconale werkgroep zullen de kleding verzamelen en daarna vervoeren naar stichting Hoop voor Albanië. Uw kleding krijgt zeker een goede nieuwe bestemming bij de mensen in Albanië!



OM SAMEN TE KIJKEN

Cyrano - Vrijdag 8 november wordt het klassiek romantisch drama Cyrano in een recente versie uit 2021 vertoond. De voorstelling begint om 20.00 uur in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel. Er is inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. Na afloop is er weer



gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. De toegang is gratis, maar een bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom. Bepaal zelf wat de avond u waard is!

‘Wervelend en heel vermakelijk is deze versie van het negentiende-eeuwse toneelstuk Cyrano de Bergerac’ schreef Trouw-recensent Ronald Rovers. Wellicht kent u het verhaal. Cyrano is bevriend met Roxanne, op wie hij heimelijk verliefd is, maar hij beseft dat hij geen kans maakt vanwege zijn uiterlijk. In het oorspronkelijke stuk heeft hij een enorme neus; in deze filmversie gaat het om zijn lengte. Roxanne moet door geldgebrek in de familie trouwen met graaf De Guiche, terwijl

ze zelf verliefd is op de knappe Christian. Deze komt echter niet uit zijn woorden als Roxanne in de buurt is en vraagt Cyrano om romantische brieven namens hem te schrijven, wat natuurlijk zal leiden tot de nodige verwickelingen.

OM TE SNUFFELEN EN TE LEZEN

Boekenmarkt - Lees duurzaam: schaf een gebruikt boek aan in plaats van een nieuw! Op zaterdag 9 november is er van 10.00 tot 13.00 uur boekenmarkt in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk. Naast boeken zijn er ook puzzels, cd's en lp's. Loop gewoon binnen en geniet van de sfeer en de gastvrijheid. Drink gezellig een kop koffie (met appeltaart) en maak een praatje.

OM SAMEN STIL TE VIEREN

Taizé-viering op 10 november in de Ringvaartkerk: We zingen bekende liederen, begeleid door enkele muzikanten, horen mooie teksten, dit alles in rust en stilte.

Het thema is: “Alleen kan ook, maar met twee is beter.” Iedereen is welkom om deze viering in de sfeer van Taizé met ons mee te vieren. De intieme sfeer wordt benadrukt door de kleur oranje en veel kaarsen. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Jacques Demmenie, Ralf Nagelkerke, Marianne van Leeuwen en Catie van Westing
Aanvang 17.00 uur, Ringvaartkerk, Ringvaartlaan 16, 2914 VJ Nieuwerkerk aan den IJssel

OM MEE TE VIEREN

Voor het online meevieren kunt u kijken op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle>.

Om vooruit te kijken

EREDIENST 10 november 9.30 uur

voorganger:	ds. J.H. Veldhuizen uit Zandhoven		
ouderling van dienst:	Corry van Putten	bloemengroet:	Corrie Groen
organist:	Ralf Nagelkerke	camerabediening:	Jan Groen
gastheer:	Peter van der Niet	beamerdienst:	Martin Smit
lector:	Peter van der Niet		
koffieverzorging:	Ina en Harry Ganzeveld		

1^e collecte: Edukans - Omdat onderwijs echt helpt.

2^e collecte: voor de kerk

OM TE CONTACTEN

over pastorale zaken:

afspraken voor bezoek pastor contact met pastoraat en meldpunt bij overlijden:

Harry Ganzeveld 06-36261522 PastoraatGKZM@gmail.com

Ds. Annette Bosma 070-2144240 predikantontmoetingskerk@gmail.com
op vrijdag

over de zondagsbrief: kopijsluiting donderdag 18.00 uur
Hanneke van Rij 0180-631067 mijvanrij@ziggo.nl

OM MEER TE LEZEN

Op onze website: <https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net> kunt u meer nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, verslagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer.

Weet u dat er ook een facebookpagina is?

<https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752>

OM TE GENIETEN

